

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΖΟΥΝ ΦΩΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΠΛΟΚΗ

# ΕΠΙΚΑΙΡΑ

2,40€

## Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΦΕΡΝΕΙ **ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ** ή...

- Η ανοιχτή γραμμή με τη Φώφη και η «πόρτα» στον Θεοδωράκη
  - Ποιοι προκρίνονται για υπουργοί και ποιοι αγωνιούν
- Το σκληρό πόκερ Καμένου και οι διάλογοι με τον πρωθυπουργό

### ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ... ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

Το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο  
και οι παγωμένοι διαγωνισμοί



Ο ΣΟΪΜΠΛΕ ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ  
ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ  
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ  
ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ!

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΗΜΙΤΗ: ΟΙ ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΠΟΘΟΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΑΜΨΗ

ΟΙ 11 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

# ΑΥΤΟΙ ΚΡΙΝΟΥΝ ΠΩΣ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ



Ποιες προσωπικότητες  
και θεσμοί της ομογένειας  
επηρεάζουν την επιλογή τους

ΤΟΥ ΑΛΕΞ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

**E**ίναι κοινό μυστικό ότι στους κόλπους της ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν προσωπικότητες που ασκούν σημαντική επιρροή στα μέλη της σε σειρά τομέων, ένας εκ των οποίων είναι, φυσικά, η πολιτική. Η εκλογική συμπεριφορά επιφανών μελών της ελληνικής κοινότητας και η στήριξη τους προς κάποιον υποψήφιο ρυθμίζει σε μεγάλο βαθμό πού θα κατευθυνθεί

η ελληνική ψήφος στις εκλογικές αναμετρήσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ελληνικής καταγωγής επιχειρηματίες, παράγοντες της κοινωνικής ζωής, κληρικοί αλλά και πρώην πολιτικοί, όλοι τους με υψηλή απήχηση στους συμπατριώτες μας, παίζουν έτσι κεντρικό ρόλο στην όποια εκλογική διαδικασία και η στάση τους λειτουργεί ως οδοδείκτης για τους χιλιάδες Ελληνοαμερικανούς ψηφοφόρους.

Ο ρόλος διαχρονικά της ελληνικής ομογένειας στα αμερικανικά πολιτικά δρώμενα είναι σημαντικός, όπως σημαντικοί είναι και οι εκπρόσωποι της που υπηρέτησαν σε υψηλά αξιώματα στις ΗΠΑ. Παρά, μάλιστα, το γεγονός ότι, έπειτα από μακρά παρουσία, το ελληνικό στοιχείο δεν εκπροσωπήθηκε στην τελευταία σύνθεση της Γερουσίας, μετά την απόφαση του Πολ Σαρμπάνη και της Ολυμπίας Σνόου να μην διεκδικήσουν εκ νέου την έδρα τους, η δυναμική του παραμένει σεβαστή.

Παραδοσιακά, η ελληνική κοινότητα βρίσκεται πιο κοντά στο Δημοκρατικό Κόμμα,



κομβικής σημασίας στοιχείο όμως για την εκλογική συμπεριφορά των ομογενών μας είναι το πώς τοποθετείται ο κάθε υποψήφιος απέναντι στις ελληνικές εθνικές θέσεις. Γ' αυτό, άλλωστε, βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις η ελληνική ψήφος να διαφοροποιείται από πολιτεία σε πολιτεία – αλλού, δηλαδή, να υποστηρίζεται Ρεπουμπλικάνος και αλλού Δημοκρατικός υποψήφιος.

## Ισορροπίες και αποστάσεις ασφαλείας από την Αρχιεπισκοπή

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής –το ίδιο και οι κατά τόπους Επισκοπές (Μητροπόλεις)– επισήμως δεν αναμειγνύεται στις εκλογές. Ούτε με δημόσιες δηλώσεις ούτε με εμφανίσεις ανώτερων ή ανώτατων κληρικών σε κομματικές εκδηλώσεις, τουλάχιστον όχι σε κεντρικές. Στο προσκήνιο πάντοτε τηρούνται ισορροπίες και κρατιούνται αποστάσεις ασφαλείας και από τους δύο βασικούς μονομάχους. Στο παρασκήνιο όμως διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο με τις ανά την αμερικανική επικράτεια ενορίες της. Πάντα διακριτικά και στον βαθμό που της δίνεται η δυνατότητα μέσω των τοπικά ή περιφερειακά πολύ ισχυρών και ευπόληπτων κληρικών της όλων των βαθμίδων, και δη των επισκόπων, η Εκκλησία εμφανίζεται ιδιαίτερα δραστήρια.

Δύο είναι τα βασικά κριτήρια για το «εκκλησιαστικό χρίσμα»: το πρόσωπο που θα υποστηριχθεί να είναι χριστιανός (καθολικός όταν δεν υπάρχει ορθόδοξος υποψήφιος) και να συνάδει σε γενικές γραμμές με τις θέσεις και τις απόψεις της Εκκλησίας. Να έχει, με άλλα λόγια, επιδείξει χριστιανικό ήθος σε όλη του τη δημόσια και ιδιωτική δράση, πατριωτισμό και σεβασμό στις αξίες του αμερικανικού έθνους. Με αυτά τα δεδομένα, είναι πολύ συχνό φαινόμενο ο «εκλεκτός» της Εκκλησίας ανά πολιτεία να εκπροσωπεί άλλο κόμμα, αφού δεν υπάρχει «γραμμή» υπέρ ή κατά κομμάτων.

Η δυναμική, άλλωστε, της Εκκλησίας και της ελληνικής κοινότητας δεν περνά απαρατήρητη από τους πολιτικούς. Όυκ ολίγες φορές στο κορυφαίο γεγονός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, που δεν είναι άλλο από την κληρικολαϊκή συνέλευση, όπου δίνουν το «παρών» σημαντικοί παράγοντες της ομογένειας, έχουν παρευρεθεί ως επίσημοι προσκεκλημένοι γερουσιαστές ή πολιτειακοί βουλευτές. Η πλέον ηχηρή παρουσία ήταν όμως αυτή του αντιπροέδρου

## Δύο είναι τα βασικά κριτήρια για το «εκκλησιαστικό χρίσμα»: το πρόσωπο που θα υποστηριχθεί να είναι χριστιανός και να συνάδει σε γενικές γραμμές με τις θέσεις και τις απόψεις της Εκκλησίας.

των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κατά την 42η κληρικολαϊκή συνέλευση στην πολιτεία της Φιλαδέλφειας το 2014.

Φυσικά, το ίδιο συμβαίνει και με τις άλλες θρησκευτικές ή εθνικές κοινότητες. Στην περίπτωση, ωστόσο, της ελληνικής κοινότητας στις ΗΠΑ, ειδικά από την πολύχρονη περίοδο της ποιμαντορίας του Αρχιεπισκόπου Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιακώβου, η προσωπικότητα του οποίου σφράγισε πολλαπλώς τον θεσμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, ο ρόλος του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου είναι ιστορικά διπλός. Εκ των πραγμάτων, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής επιτελεί εκτός από θρησκευτικό και πολιτικό ρόλο, αφού η ελληνική κοινότητα εδώ και διακόσια χρόνια παρουσίας στις ΗΠΑ δεν έχει καταφέρει να εκλέξει από τη βάση ένα θεσμοθετημένο πολιτικό όργανο (κοσμικό δηλαδή) να την αντιπροσωπεύει. Γ' αυτό και η Αρχιεπισκοπή καλείται πολλές φορές να λειτουργήσει διπτά, τόσο εθνικά όσο και θρησκευτικά.

## Οι άνθρωποι με τη μεγαλύτερη επιρροή

Αξίζει όμως να εξετάσουμε μεμονωμένα ορισμένες εμβληματικές περιπτώσεις ομογενών που παραδοσιακά ασκούν τεράστια επιρροή στην ελληνική κοινότητα των ΗΠΑ και παίζουν ρόλο στην πολιτική της ζωής.

### • Πατήρ Άλεξ Καρλούτσος



Πρώτος δικαιωματικά σε αυτή τη λίστα δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον

πανίσχυρο κληρικό, τον οποίο γνώρισαν οι αναγνώστες των «Επικαίρων» πριν από μερικούς μήνες (τεύχος 303). Είναι πολύ προσεκτικός και οι εμφανίσεις του σε πολιτικές εκδηλώσεις, είτε Ρεπουμπλικάνου είτε Δημοκρατικού, είναι πάντοτε διακριτικές. Ακόμα κι έτσι όμως η παρουσία του προσφέρει πολλούς πόντους στον όποιο υποψήφιο, ο οποίος γνωρίζει ότι χάρη στον πατέρα Καρλούτσο μπορεί να προοβλέπει στην ψήφο της ελληνικής κοινότητας. Διατηρεί άριστες σχέσεις και με τα δύο κόμματα, αφού «παίζει» μόνο σε επίπεδο διαπρωτωπικών σχέσεων.

Είναι, όπως λένε, το «κλειδί εισόδου» κάποιου υποψήφιου στην ελίτ της ελληνικής κοινότητας. Όπως αντίστοιχα είναι ο άνθρωπος που αποτελεί το διαβατήριο της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής στον Λευκό Οίκο, στη Γερουσία και στα λοιπά κέντρα λήψης αποφάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η παρουσία του είναι σημείο αναφοράς για τον κάθε υποψήφιο ανεξαρτήτως πολιτικών καταβολών –τα 'χει καλά με όλους– και αποτελεί γεγονός που δεν περνά απαρατήρητο.

### • Πατήρ Ρόμπερτ Στεφανόπουλος



Μια από τις πιο γνωστές και πολυσυζητημένες προσωπικότητες στην ελληνική κοινότητα της Νέας Υόρκης και πατέρας του Τζορτζ Στεφανόπουλου, ο οποίος διετέλεσε σύμβουλος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπλ Κλίντον και σήμερα είναι παρουσια-

στής στην τηλεόραση. Παραδοσιακά η οικογένεια ανήκει στους Δημοκρατικούς, δεν έχει διστάσει όμως να προσφέρει την «κοινωνική υποστήριξή» της και σε Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο που πληρούσε τα κριτήρια του «εκκλησιαστικού χρισματοφορίου», έστω με τη μορφή αποδοχής πρόσκλησης σε εκδήλωση.

Από τη Θεολογική Σχολή της Βοστόνης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και στη συνέχεια πίσω στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης ως πανεπιστημιακός αλλά και αναπληρωτής καθηγητής στην έδρα Ανατολικής Χριστιανικής Σκέψης του Πανεπιστημίου «Άγιος Ιωάννης» της Νέας Υόρκης, όπου εργάστηκε για περισσότερο από είκοσι χρόνια, ή άποψη και ο λόγος του Ρόμπερτ Στεφανόπουλου μετρούν χάρη και στις υψηλές επαφές του στην ακαδημαϊκή κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ανήκει σε εκείνους που πρωτοστάτησαν στην απομάκρυνση του Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνα (1999) αλλά και στους ανθρώπους που εκτιμά ιδιαιτέρως το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πολλές φορές ο ίδιος υπήρξε θετικό σημείο αναφοράς στα αμερικανικά MME, τα οποία δεν αντιμετώπισαν με την ίδια ευμένεια τη σχέση του γιου του Τζορτζ με την οικογένεια Κλίντον, για την οποία όχι απλώς επικρίθηκε ο πρώην συνεργάτης και έμπιστος της ισχυρής οικογένειας, αλλά έχασε, μάλιστα, και τη δυνατότητα να εκλεγεί με τους Δημοκρατικούς στη Μασαχουσέτη.

Ο πατήρ Ρόμπερτ Στεφανόπουλος υπηρέτησε στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος στο Μανχάταν, ο οποίος αποτελεί επίκεντρο της δημόσιας ζωής και τα πρώτα χρόνια από τη θεμελίωσή του λειτούργησε ως συνεκτικός κρίκος της ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Προσέφερε δε στην ενορία και την ελληνική κοινότητα για πάνω από τρεις δεκαετίες – από τη χειροτονία του, το 1959, στη μικρή κοινότητα του Αγίου Δημητρίου στο Fall River της Μασαχουσέτης, στην Κοινότητα του Σωτήρα στο Ράι και μετά στον Καθεδρικό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Κλίβελαντ του Οχάιο, ως το 1982 στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος στο Μανχάταν. Ένα από τα τέσσερα παιδιά του ακολούθησε τον δρόμο του μοναχισμού σε ρωσικό μοναστήρι της Ιερουσαλήμ που τώρα πια ελέγχεται από το Πατριαρχείο Μόσχας. Πρόκειται για τη μοναχή Αγαπία.

#### • Παύλος-Σπυρίδων Σαρμπάνης



Από το 1971 και το σημαδιακό έτος 1977, οπότε και ξεκίνησε να εκλέγεται ανελλιπώς αρχικά πολιτειακός βουλευτής στο Μέριλαντ και εν συνεχείᾳ γερουσιαστής, μέχρι το 2007, που αποχώρησε από την ενεργό πολιτική δράση είναι στρατευμένος με το Δημοκρατικό Κόμμα. Παρότι απόμαχος της πολιτικής πλέον, στις μεγάλες στιγμές είναι παρών και δίνει τη δική του μάχη για την επικράτηση των Δημοκρατικών στους κόλπους της ελληνικής κοινότητας. Στην Ελλάδα έγινε γνωστός για τους αγώνες του για την προώθηση των εθνικών θεμάτων Ελλάδας και Κύπρου, όπως και υπέρ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Θεολογικής της Χάλκης. Διατηρεί πάντα στενούς δεσμούς με τη γενέτειρα και την ιδιαιτέρη πατρίδα του, τη Λακωνία, και δεν είναι λίγοι οι Έλληνες πολιτικοί που τον συμβουλεύονται και προστέχουν στην εμπειρία του για το εύρος και το βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

#### • Μάικ Σωτήρχος



Το 1989 ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος τον διορίζει πρέσβη των ΗΠΑ

στην Αθήνα. Στενός φίλος της οικογένειας Μπους, αλλά διατηρεί εξίσου καλές σχέσεις και με τους Δημοκρατικούς. Η θητεία του στην Αθήνα σημαδεύεται από σημαντικά πολιτικά γεγονότα και τα απόρρητα σημειώματά του για τις τότε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην Αθήνα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον καθιστούν βασικό «μοχλό» πολλών γεγονότων που επηρέασαν τις μετέπειτα εξελίξεις στην Ελλάδα. Οι σχέσεις του με την ελίτ των ισχυρών της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στις ΗΠΑ τον καθιστούν πόλο έλξης και η «ακριβοθρόητη» παρουσία του σε πολιτικά συμβάντα αποτελεί πρόκριμα για κάθε υποψηφιότητα. Η γνώμη του για κάθε πολιτικό πρόσωπο στις ΗΠΑ εξακολουθεί να έχει βαρύτητα, παρόλο που βασική πλέον ενασχόλησή του αποτελούν τα εγγόνια του και τα προσωπικά του αρχεία. Διατηρεί στενότατους δεσμούς με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής και το Ίδρυμα «Ωνάση», όπως και με άλλους οργανισμούς που αντιπροσωπεύουν το ελληνικό στοιχείο στις ΗΠΑ. Πολύ συχνά είναι επίσημος προσκεκλημένος σε εκδηλώσεις της ελληνικής κοινότητας και δεν είναι λίγες οι φορές που βρίσκεται στην πρώτη σειρά των επισήμων στο μεγάλο ελληνικό event στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν με αφορμή την εθνική παλιγγενεσία.

#### • Ολυμπία Σνόου



Εκλεγόταν σταθερά από το 1978 με τους Ρεπουμπλικάνους και, μάλιστα, με πολύ μεγάλη διαφορά από τους αντιπάλους της. Το 2013 τερμάτισε την πολιτική της καριέρα, αλλά ποτέ δεν σταμάτησε με τον λόγο ή την παρουσία της να υποστηρίζει τους υποψήφιους των Ρεπουμπλικάνων. Το 2006 το TIME τη βραβεύει ως γερουσιαστή της χρονιάς, ενώ οι στενότατοι δεσμοί της με την

## **Η ομογένεια βρίσκεται πιο κοντά στο Δημοκρατικό Κόμμα, κομβικό όμως για την εκλογική συμπεριφορά της είναι το πώς τοποθετείται ο κάθε υποψήφιος απέναντι στις ελληνικές εθνικές θέσεις.**

Ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής σηματοδοτούν τη συνολική της πορεία. Οι τιμητικές διακρίσεις που έχει λάβει όλα αυτά τα χρόνια αλλά και οι αγώνες της -πολλές φορές από κοινού με Δημοκρατικούς γερουσιαστές- την έχουν καθιερώσει στη συνείδηση των Ελλήνων της Αμερικής και η γνώμη της βαραίνει στους κόλπους της ομογένειας. Πάντοτε διακριτική, αν και με λόγο πολλές φορές οξύ και κοφτερό, υπήρξε ο φόβος και ο τρόμος του τουρκικού λόμπι. Δεν ήταν, άλλωστε, λίγες οι φορές που χάρη στις παρεμβάσεις της ανατράπηκαν σχέδια των Τούρκων και των εταίρων τους στην Ουάσιγκτον. Πολλές φορές, μάλιστα, όταν αυτό υπαγόρευε η εθνική της συνείδηση, πήγε κόντρα ακόμα και στον Τζορτζ Μπους τον νεότερο. Σήμερα βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνους που φέρονται βαθιά προβληματισμένοι για την άνοδο του πανίσχυρου δισεκατομμυριούχου Ντόναλντ Τραμπ.

### **• Μάικ Δουκάκης**



Τον Νοέμβριο του 1988 κι ενώ έχει κερδίσει το χρίσμα των Δημοκρατικών για την προεδρία χάνει τις εκλογές από τον Τζορτζ Μπους λόγω μιας άστοχης απάντησης στο ντιμπέιτ. Διετέλεσε γερουσιαστής της Μασαχουσέτης διαδοχικά το 1975, το 1979, το 1983 και, τέλος, το 1991. Η πολιτική του σταδιοδρομία είναι γεμάτη από σταθμούς που καθόρισαν όχι μόνο τη ζωή του ίδιου, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το όνομά του είναι συνδεδεμένο με μεγάλα γεγονότα της

περιόδου που πολιτεύτηκε και πάντα στάθηκε ενεργά στο πλευρό της ελληνικής κοινότητας. Όσο για το βιογραφικό του, είναι γεμάτο διακρίσεις εντός και εκτός Αμερικής αλλά και στην Ελλάδα.

Έγινε γνωστός για το λεγόμενο «θαύμα της Μασαχουσέτης», καθώς επί των ημερών του αναπτύχθηκε η πολιτεία αυτή. Με την ελληνική κοινότητα είχε και εξακολουθεί να διατηρεί στενούς δεσμούς, αν και το προχωρημένο της ηλικίας του δεν του επιτρέπει πολλές παρεκκλίσεις από το ημερόσιο πρόγραμμά του. Παραμένει ενεργός πανεπιστημιακός και η γνώμη του εισακούεται όχι μόνο στο κόμμα των Δημοκρατικών, αλλά και στην ομογένεια. Σπάνια εμφανίζεται σε εκδηλώσεις, είναι όμως από εκείνους που θα στήριζαν, για διαφορετικούς λόγους και σε διαφορετικούς ρόλους, και τους δύο βασικούς υποψηφίους των Δημοκρατικών, και τη Χίλαρι Κλίντον και τον γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς, τον κάθε ένα για τα δικά του χαρίσματα και πολιτικά προσόντα.

### **• Τζον Κατσιματίδης**



Από τους στενούς φίλους της οικογένειας Κλίντον, πολλές φορές υπήρξε χρηματοδότης στις εκλογικές τους αναμετρήσεις. Διατηρεί δεσμούς με τους Δημοκρατικούς, αλλά πρόσφατα δεν δίστασε να κατέλθει ως υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για το αξίωμα του δημάρχου της Νέας Υόρκης. Πάντα πολιτικά δραστήριος, διατηρεί κυριακάτικη εκπομπή σε πολύ γνωστό σταθ-

μό της Νέας Υόρκης, από την οποία έχουν περάσει εκπρόσωποι και των δύο στρατοπέδων. Υποστηρίζει ανοιχτά τη Χίλαρι Κλίντον και πιστεύει στις δυνατότητές της, αλλά είναι από εκείνους που αν η πολιτική της έρθει σε σύγκρουση με τα επιχειρηματικά του συμφέροντα δεν θα διστάσει να πει δημόσια την άποψή του. Εδώ και χρόνια, σχεδόν κάθε Πέμπτη παραθέτει δείπνο στο διάσημο Club 21, του οποίου είναι μέλος, σε επιφανείς προσωπικότητες της πολιτικής και σε πρόσωπα του δημόσιου βίου, πρωθύντας και προβάλλοντας την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό. Όπως ο ίδιος πολύ συχνά λέει, χρηματοδοτεί πρόσωπα και όχι κόμματα.

### **• Άλεξ Σπανός**



Ανήκει παραδοσιακά στους Ρεπουμπλικάνους, είναι εκ των βασικών χορηγών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και ανήκει σε εκείνους που χρηματοδότησαν αδρά την εκστρατεία του Τζορτζ Μπους του νεότερου για την επανεκλογή του. Ποτέ, βεβαίως, δεν δημοσιοποίησε την αντίδρασή του όταν το 2004 ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε τα Σκόπια με την ονομασία «Μακεδονία». Πολλές φορές ζήτησε εν ονόματι της Ελλάδας την υποστήριξη των ΗΠΑ και όσων επί σειρά ετών χρηματοδοτεί τις προεκλογικές τους εκστρατείες. Είναι από εκείνους που, παρά τις δημοκρατικές ευαισθησίες και την ελληνική του καταγωγή, ακούει με προσοχή και τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο βίος του εκκεντρικού νεοφανή πολιτικού έχει πολλά κοινά στοιχεία με την όντως ενδιαφέρουσα βιογραφία του εκ Μεσσηνίας Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία. Βασικός μέτοχος δεκάδων εταιρειών, η ζωή του έχει πλούσιο υλικό ακόμα και για τανία. Βρίσκεται μονίμως στην ιδιωτική του έπαυλη στην Καλιφόρνια και εξακολουθεί να επιχειρεί

με την ίδια τόλμη και ζέστη όπως όποιαν ξεκίνουσε προ 75ετίας. Παρά το προγχωρημένο της ηλικίας του (είναι γεννημένος το 1923) πολλές φορές η παρουσία του σε πολιτικές εκδηλώσεις αποτελεί βαρόμετρο για την εκλογή του εκάστοτε υποψήφιου, αν και πλέον συνηθίζει να εμφανίζεται αφού έχει γείρει η πλάστιγγα.

#### • Άντζελο Τσακόπουλος



Γεννημένος το 1936, με ιστορία που κοσμεί τις νεότερες σελίδες της ελληνικής κοινότητας των ΗΠΑ, είναι βαθιά ευαισθητοποιημένος σε θέματα δημοκρατικών αρχών. Σταθερός υποστηρικτής του Δημοκρατικού Κόμματος, το συνδράμει εδώ και δεκαετίες. Προσωπικός φίλος της οικογένειας Ομπάμα, είναι από τους ανθρώπους που στήριξαν –και όχι μόνο οικονομικά– την επανεκλογή του.

Συχνός συνομιλητής ο ίδιος του εκάστοτε Αμερικανού –και δη Δημοκρατικού– προέδρου, η οικογένεια Τσακόπουλου από την πολιτεία του Σακραμέντο συμμετείχε σχεδόν σε κάθε εκδήλωση που πραγματοποιήσε η πολιτεία της Καλιφόρνιας για

την υποστήριξη των Δημοκρατικών υποψηφίων. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχρισε διπλωμάτη την Ελένη Τσακόπουλο. Τόσο ο ίδιος ο Άντζελο Τσακόπουλος όσο και η κόρη του Ελένη Τσακόπουλο-Κουναλάκη, η οποία ήταν επικεφαλής της Επιτροπής Ελληνοαμερικανών για τη Χίλαρι Κλίντον και έγινε υποψήφιος της Επιτροπής Ελληνοαμερικανών υπέρ του Ομπάμα, υπήρξαν από τους πιο «γενναιόδωρους» χρηματοδότες της προεδρίας Ομπάμα και δεν θα μπορούσαν να λείπουν από κάποιο πάρτι στον Λευκό Οίκο. Σε αυτές τις εκλογές η γνώμη τους μετράει πολύ και αρκετοί είναι εκείνοι που περιμένουν να δουν ποιον τελικά από τους προκριθέντες –τη Χίλαρι ή τον Σάντερς– θα υποστηρίξουν για το χρίσμα.

#### • Φίλιπ Κρίστοφερ



Σχεδόν «ισόβιος» πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ (Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού), αφού επανεκλέγεται διαρκώς εδώ και μία δεκαετία. Δραστήριος με τα εθνικά ζητήματα και ειδικά με το Κυπριακό, τόσο η άποψή του όσο και η οικονομική υποστήριξή του προς

τον έναν ή τον άλλο υποψήφιο για το προεδρικό χρίσμα σε κάθε κόμμα καθορίζονται από τις θέσεις που έχει λάβει ή τα ψηφίσματα που έχει υπογράψει για το Κυπριακό, τα ελληνικά εθνικά ζητήματα και τις θρησκευτικές ελευθερίες στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Από τους ανθρώπους που η άποψή τους επικρατεί στους κόλπους της μεγάλης ελληνικής Αστόριας, ο Φίλιπ Κρίστοφερ είναι εκείνος που δίνει «γραμμή» ευθέως και δημοσίως για το ποιον πρέπει κάθε φορά η ελληνική κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίξει. Δεν φείδεται ούτε λόγων ούτε έργων αλλά ούτε και δολαρίων με σχετικές δωρεές προς εκείνους που αντίστοιχα δεν φείδονται λόγων, έργων και πράξεων υπέρ των εθνικών ζητημάτων της Ελλάδος και της Κύπρου. Από τους πλέον συχνούς συνομιλητές του Λευκού Οίκου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

#### • Πανίκος Παπανικολάου



Ο άνθρωπος της «αποστολής» και alter ego του Φίλιπ Κρίστοφερ, επίσης τα κριτήρια επιλογής του για τη στήριξη που θα παράσχει σε έναν υποψήφιο είναι αμιγώς εθνικά. Ο κυπριακής καταγωγής πρώτης γενιάς δραστήριος Πανίκος Παπανικολάου δεν ενδιαφέρεται για κόμματα. Παρά τα ύπουλα χτυπήματα του τουρκικού λόμπι στον «ενοχλητικό» Κύπριο, ο ίδιος όχι μόνο έχει «επιβιώσει», αλλά έχει βγει κάθε φορά και δυνατότερος. Επί πολλά χρόνια πρόεδρος της Πλαγκύπριας Ομοσπονδίας Αμερικής και από εκείνους που όταν αναλαμβάνουν μια αποστολή δεν ησυχάζουν μέχρι να τη φέρουν σε πέρας, είναι προσκεκλημένος σε κάθε πολιτικό event και όπου δίνει το «παρών» ο υποψήφιος κερδίζει πόντους στους κόλπους της ελληνικής και κυπριακής κοινότητας. ■

